

# Agapè-liefde: Dé houding voor leiders en volgelingen

Nog steeds verschijnen er boeken over christelijk leiderschap. Dat is al jaren zo; de 'hype' van bezig zijn met christelijk leiderschap duurt langer dan menigeen dacht. Tegelijk neemt de variatie toe: eind vorig jaar verscheen een Dagboek voor leidinggevendenden. Recent durfde een uitgever het aan om met een boekje te komen over iemand die leefde in de 19e eeuw. Wat kun je daar in 2013 mee?

De betreffende uitgever is Maatkamp. Het boekje heet: Agapè leiderschap, met lessen uit het leven van Robert Chapman. Op de achterflap tekent de uitgever op:

'Hoewel hij vandaag de dag vrijwel onbekend is...' En toch wil de uitgever er iets mee: Chapman was in zijn tijd namelijk niet de eerste de beste. Hij was vriend van J. Hudson Taylor en een gerespecteerd Bijbel-leraar en voorganger.

## Geboeid

Als je het boekje leest, raak je, toch, geboeid. Al meteen wordt de basis gelegd van wat Chapman over leiderschap zegt: de agapè-liefde, de 'vrijwillige, Zichzelf weggevende liefde van Christus die verschijnt aan individuele mensen'. Deze levenshouding strekt zich uit naar alle volgelingen van Christus, maar

'een gemeente (organisatie, bedrijf) kan zich niet goed ontwikkelen als vooral leiders niet 'in agapè-liefde handelen'. In woorden van Paulus: 'Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe'. Het boekje: 'dit is agapè-liefde in actie!'.  
Samenvattend: Oud boekje? Ja. De moeite waard om het tot je te nemen? Ja, al is het maar omdat het begint bij waar lessen over christelijk leiderschap nog wel eens eindigen: dienen.

**Robert L. Peterson, Alexander Strauch: Agapè Leiderschap. Uitgeverij Maatkamp, 98 pagina's, € 6,95. ISBN 9 789081 950 879**

