

# Van geloof tot geloof



Of er veel boeken van Watchman Nee in de theologische bibliotheek van predikanten staan, weet ik niet. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan is het misschien goed eraan te herinneren dat geschriften van de in 1972 overleden evangelist en bijbelleraar het geloof van velen wereldwijd positief hebben beïnvloed. Om die reden is de vraag van belang wat het geheim is van de man die bij het oprukken van de antichristelijke maoïsten in 1949 niet vluchtte, bij zijn Kleine Kudde bleef en vervolgens vanwege zijn geloof meer dan twintig jaar in gevangenis en strafkamp zat. Ook ik werd nu weer gegrepen gegrepen door zijn onlangs uitgegeven *Van geloof tot geloof*, een verwijzing naar Paulus' uitspraak dat zowel onze rechtvaardigheid in Gods ogen als onze groei in godsvrucht voortvloeien uit geloof (Romeinen 1:17).

Al direct in hoofdstuk één behandelt Nee een geloofsstuk dat mij via zijn klassieker, *Het normale christelijk leven*, na aan het hart kwam te liggen. Ook al ervaar je in leven een andere werkelijkheid, het door Christus volbrachte feit is dat je oude mens al wel degelijk met Hem gekruisigd is. Dit is een beslissend bij Nee: Je bevrijding van allerlei religieus getob ligt in het je eigen maken van de waarheid van Christus' uitroep 'het is volbracht'. "Leef vanuit die werkelijkheid."

## GEEN PASSIVITEIT

Er is wel verondersteld dat Watchman Nee passiviteit predikt. Het enige dat een gelovige zou hoeven te doen, zou dan zijn dat hij zijn heiliging helemaal van de heilige Geest verwacht. Maar ook bij Nee heeft 'het vliegtuig twee nauw met elkaar verbonden vleugels'. Het werk van de Geest en je eigen initiatieven, door Paulus met 'zwoegen en strijden' aangeduid (Colossenzen 1:25). "Is je leven echt veranderd na je wedergeboorte?", vraagt Nee.

Sterk is zijn hoofdstuk over het zaad van God. Dat zaad is bij uitstek Jezus, als het levende Woord. Maar ook wij zijn geroepen met dat zaad de akker, dat wil zeggen de wereld, te bewerken. Doen we dat met objectieve leerstellingen? Natuurlijk is het belangrijk dat we dicht bij de Bijbelse waarheid blijven. Maar, zegt Nee, die waarheid zal gesubjectiveerd moeten zijn, moet ons hart hebben bereikt. Leerstellingen kunnen worden weggeveegd door een negatieve manier van leven.

## DRUK EN KRACHT

Typerend voor het leven van Nee en van de hele vervolgde kerk is de overtuiging dat God druk in iemands leven vaak gebruikt om hem 'opstandingskracht' te geven. Daarbij kan het om allerlei druk gaan: je bent benauwd over de last van je zonde, je lijdt een zwaar verlies, je wordt gevangengenomen. God zegt in zulke situaties: 'Leef dicht bij Mij'. Je wordt naar Christus toegedreven. Groei van je geloof hangt zo mede af van de vraag hoe je met omstandigheden omgaat. Ook de rechtvaardige lijdt nederlagen, constateert Nee als hij het in zonde afglijden van Lot beschrijft. Maar, Godzijdank, het geweten van de gelovige maakt dat hij niet echt van de zonde kan genieten en op zijn schreden wil terugkeren. Als dat niet bemoedigend is.

**Watchman Nee:** *Van geloof tot geloof*, Maatkamp, 12,75