

## Voorwoord bij de Nederlandse editie

Nederland is het eerste land ter wereld geweest dat het burgerlijk huwelijk bij de wet heeft opengesteld voor twee personen van hetzelfde geslacht (het zogenaamde homohuwelijk) en wel in 2001. Bij orthodoxe christenen, maar ook bij orthodoxe joden en moslims riep dit weerstand op en allerlei vragen over hoe zij zich dienden te verhouden tot de veranderde situatie. Binnen de kerken kwam het gesprek hierover op gang en inmiddels kunnen ook in een aantal kerken en gemeenten verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht kerkelijk ingezegend worden. Bij de discussies die hierover tussen christenen onderling en in kerken werden en worden gevoerd, was en is één vraag basaal en centraal: hoe dienen de teksten die in de Bijbel over homoseksualiteit en homoseksuele relaties staan, geïnterpreteerd te worden en wat voor gevolgen heeft dat voor onze morele visie vandaag de dag?

De auteur, Robert Gagnon, wil met zijn boek *De Bijbel en homoseksualiteit* een bijdrage leveren aan deze discussie. Het is om een aantal redenen een opmerkelijk boek. Het neemt een positie in die hedentendage niet populair is. De auteur komt tot de conclusie dat de Bijbel inderdaad homoseksuele relaties afwijst. Maar hoe dicht Gagnon ook bij het orthodox-christelijke standpunt staat, zijn schriftopvatting is op een aantal punten bepaald niet orthodox te noemen. Hij gaat uit van de moderne bijbelkritiek, doordat hij bijvoorbeeld de bronnentheorie (de indeling van de Pentateuch in J, E, D en P) gebruikt.<sup>1</sup> Ook zijn volgens hem niet alle brieven van Paulus door Paulus zelf geschreven. Af en toe zal de lezer uitspraken lezen die hem of haar de wenkbrauwen doen fronsen.

Ik verwacht dat veel lezers het op enkele of meerdere punten niet met Gagnon eens zullen zijn, maar toch is het de moeite waard om kennis te nemen van dit boek. Gagnon gaat uit van de tekst als norm en daardoor kunnen we veel van zijn benadering

---

<sup>1</sup> De bronnentheorie leert dat de Pentateuch pas vele eeuwen na Mozes zijn uiteindelijke vorm gekregen heeft. De afkortingen van de vier bronnen zijn J (Jahwist), E (Elohist), D (Deuteronomist), P (Priestercodex). - E. M.

leren. Dit boek richt zich vooral op christenen die willen onderzoeken wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. Zij die niet geloven dat de Bijbel enig gezag heeft, zullen zich hierdoor niet aangesproken voelen.

Zoals gezegd, is het doel van dit boek om opnieuw de vraag te behandelen wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit en zo het gesprek hierover op gang te brengen.

In de Verenigde Staten, het land van de auteur, vinden regelmatig openbare debatten plaats tussen christelijke voor- en tegenstanders van bijvoorbeeld het homohuwelijk. Wat mij opvalt, is dat dit op een beschaafde en positieve wijze gebeurt. Laat dat ook tot voorbeeld zijn voor ons.

Prof. dr. Pieter A. Siebesma<sup>2</sup>  
15 juni 2016

---

<sup>2</sup> Dr. Siebesma is docent wereldreligies en Hebreeuws aan de Christelijke Hogeschool te Ede en buitengewoon hoogleraar godsdienstwetenschappen en missiologie aan de ETF te Leuven. - *E. M.*